

Tariqs cv

Udfyld Tariqs cv.

Husk datoer.

Mit navn er Tariq Yasin. Min familie er oprindeligt fra Pakistan, men jeg er født og opvokset i Danmark, så man kan lige så godt sige, at jeg er dansker. Jeg har gået i dansk folkeskole og blev færdig med 10. klasse i 1985, så jeg taler flydende dansk. Jeg er også rigtig god til at skrive dansk. Jeg fik altid topkarakterer i dansk. Jeg taler også engelsk, og mit modersmål er urdu.

Jeg er gift. Min kone hedder Amtal. Hun arbejder som tandplejeassistent. Vi har to drenge sammen. De går begge to i folkeskole. Vi bor i et stort rækkehus i Skolegade 76 i Kolding. Hvad mere? Jeg har lige fået et nyt mobilnummer. Det er 09 01 43 12. Min e-mailadresse er tariq@mail.dk.

Efter folkeskolen boede jeg et par år i Pakistan. Det var godt at være sammen med min familie i Pakistan. Jeg blev meget bedre til urdu og engelsk, men det var svært at falde til. I 1988 tog jeg hjem til Danmark og havde nogle småjob i et par år. Det blev jeg træt af, så jeg begyndte på en elektrikeruddannelse på Kolding Tekniske Skole i 1990. Uddannelsen varede 4 1/2 år.

Under min uddannelse var jeg i praktik i et firma, der hed Kolding Elektrik. Det var i 1993. Det var en superfed arbejdsplads. De var også meget glade for mig. De fastansatte mig kort efter, at jeg blev færdiguddannet i 1995.

Jeg arbejdede hos Kolding Elektrik i 6 år. Dvs. fra 1995 til 2001. Jeg ville gerne være selvstændig og åbne mit eget firma, men jeg havde ikke råd. Min fætter, som bor i Dubai, fortalte mig, at man kunne tjene rigtig gode penge i Dubai. Så jeg rejste til Dubai og arbejdede der som elektriker i et år. Og ja, jeg tjente sindssyg mange penge.

Jeg kom hjem til Danmark i 2002, og i 2003 gik jeg på et iværksætterkursus og lærte om regnskab og moms. Jeg gik også på et it-kursus i 2004 for at lære at lave webshops. Året efter i 2005 startede jeg mit eget firma, som hedder TARIQ Elektrik. Det var svært i starten. Jeg havde ikke så mange kunder, og jeg blev nødt til at arbejde en smule for min gamle mester hos Kolding Elektrik.

Men så solgte han firmaet og gik på pension. Han var flink nok til at anbefale mig hos alle sine kunder. Jeg fik lige pludselig mange kunder og meget travlt. Det begyndte at gå rigtig godt for firmaet - og det gør det stadig. Jeg har megatravlt.

Jeg blev gift kort efter, at jeg startede firmaet. Min kone blev gravid, og så fik jeg endnu mere travlt. Nu er børnene store. Jeg har 4 ansatte, og jeg kan begynde at være mere sammen med familien i weekenderne. Jeg har mere tid til at spille fodbold med drengene eller lave havearbejde. Jeg elsker havearbejde.