

## Helenes historie

Lyt og skriv nummer ved billederne, så rækkefølgen passer til teksten.  
Der er to billeder, du ikke skal bruge.

### Helene. Nu sidder vi to her i Århus. Men du har ikke altid boet i Århus, vel?

Nej. Men jeg er født og opvokset i Århus. Jeg boede her, indtil jeg fyldte 13. Min far havde en rigtig god stilling inden for telebranchen, men firmaet gik konkurs. Kort efter fik han tilbudt et nyt job hos Nokia i Finland. Han sagde ja til jobbet. Vi kunne sagtens leve af min fars høje løn, så min mor blev hjemmegående husmor. Vi flyttede alle tre til Helsinki nogle uger senere. Det var jeg meget ked af, kan jeg huske. Tænk at rejse fra sine venner og sin hjemby som 13-årig. Det var hårdt.

### Hvordan var den første tid i Finland?

Det var et helvede. Jeg havde det slet ikke godt i starten. Mine forældre sendte mig til en international skole, hvor hovedsproget var engelsk. Jeg var ikke god til engelsk, så jeg missede en del ting. Jeg gik også til intensiv finskundervisning. Det var så svært at lære finsk. Det gik heller ikke godt med at finde nye venner. Alle andre i min klasse kom fra rige familier - diplomater, bankdirektører osv. Jeg følte mig fremmed.

### Var dine forældre klar over, at du ikke havde det godt?

Jeg prøvede flere gange at fortælle dem, at den skole ikke var noget for mig. Desværre var der ikke mange andre internationale skoler i Helsinki. Og jeg fik ikke lov til at gå på en almindelig skole, fordi jeg ikke talte finsk endnu. Min far var meget bekymret. Han forkælede mig med alle mulige gaver, bl.a. en af Nokias nyeste mobiltelefoner. Min mor var den strenge i familien, så der var ikke meget trøst at hente hos hende.

### Men så skete der noget uventet, ikke?

Jo. Jeg blev endelig færdig med gymnasiet - eller det, der svarer til gymnasiet i Finland. Og det skulle fejres. Hele klassen endte på et fancy diskotek i Helsinki. Og der mødte jeg Timo. Jeg synes, han så så godt ud. Han var høj og slank, og han havde smukke øjne. Han var ikke så god til engelsk, men vi forstod hinanden alligevel, selv om musikken spillede meget højt. Vi aftalte at mødes igen. Det blev starten på vores forhold.

### Hvad skete der i årene, efter du blev student?

Timo og jeg blev kærestes, og livet i Finland blev meget bedre for mig. Men jeg havde stadig svært ved finsk. Timo var professionel cykelrytter. Jeg synes, det var spændende. Hans passion for cykling smittede af på mig, og jeg begyndte også at cykle en del. Ikke på hans niveau selvfølgelig. Men jeg meldte mig ind som amatørrytter i Timos cykelklub. Nogle gange cyklede vi sammen, men jeg kunne slet ikke følge med. Men vi delte samme interesse, og det styrkede vores forhold.

### Hvordan er det så at være tilbage i Århus?

Det er superfedt. Vi flyttede tilbage kort tid efter min 25 års fødselsdag. På det tidspunkt boede Timo og jeg i en lille lejlighed i Helsinki. Stedet var alt for lille, og vi vidste ikke, hvad vi skulle lave i fremtiden. Jeg ville tage min uddannelse i Danmark, og Timo havde lyst til at prøve noget nyt. Så vi besluttede os for at prøve lykken i Danmark. Jeg havde lært Timo noget dansk, så han hurtigere kunne finde et job. Jeg tror, det er lidt svært for ham at bo her. Men han er den fødte optimist. Han skal nok klare det.