

## En sindssyg dag

Lyt en gang uden pause og en gang med pauser.

Snak med en klassekammerat, og genfortæl historien til hinanden.

Lyt til historien igen, og fortæl den til din lærer eller i klassen.

Peter Munck er bankassistent. Han er regnskabsassistent i Århus Bank. Det har han været de sidste 20 år af sit liv. Han er 50 år gammel og bor stadigvæk hos sin mor. Han har aldrig været gift og har ingen kæreste og ingen børn. Peter er et rutinemenneske. Han står op hver dag præcis klokken 7.30. Han går i bad i et kvarter og vasker hår i 5 minutter. Hele seancen tager 20 minutter. Ikke mere, ikke mindre.

De sidste 10 år har han haft det samme arbejdstøj på. Et gråt jakkesæt med mørkt slips og en hvid skjorte, som hans mor har strøget. Han spiser morgenmad – som hans mor laver – præcis klokken 8.00. Han spiser det samme morgen efter morgen: en lille skål yoghurt med jordbærsmag. Han spiser en appelsin, som mor skræller (Peter kan ikke lide at få fedtede fingre) og drikker en kop frisklavet kaffe med minimælk og 2 teskefulde sukker. Sådan skal kaffe være.

Så tager han på arbejde. Hver dag tager han bussen klokken 8.35. Turen tager præcis 20 minutter. Han ankommer lidt i 9.00, lige før bankdirektøren åbner for personalet. I dag er det fredag den 4. januar. Den dag ligner bare en dag som alle andre. En perfekt dag. Alligevel føler Peter, at noget er anderledes. Han kan bare ikke sige, hvad det er. De første kunder plejer at komme kort efter, banken åbner. Sådan er det hver dag, og sådan skal det være. Dagen går stille og roligt med de sædvanlige kunder: Travle forretningsmænd, fattige studerende og langsomme gamle damer.

Pludselig sparker to mænd døren ind. De har pistoler med. Man kan ikke se deres ansigter, fordi de har masker på. Den ene røver råber "Røveri! Hit med pengene!" Nogle ansatte skriger og prøver at flygte, andre lægger sig ned på gulvet og græder, men ikke Peter. Han bliver bare siddende på sin plads. Så trykker han på alarmknappen. "Hvorfor skal jeg spille helt?" tænker han. "Hvad er der dog galt med mig?"

Men den største af de to røvere har set ham trykke på knappen. Han løber hen mod Peter og truer ham med sin pistol. Men Peter er ikke bange og stirrer ham direkte ind i øjnene med begge hænder solidt plantet på bordet. Han udfordrer røveren. Sikke et mod.

Så stormer politiet banken. De arresterer straks de to røvere og kører dem væk i en politibil. Peter er dagens helt. Det er ham, der har trykket på alarmknappen og tilkaldt politiet. Han har reddet dem alle sammen... og pengene. Han kan ikke tro det. Det kan personalet heller ikke. Peter, den kedelige regnskabsassistent... det kan ikke passe. Men jo, det passer. Han er en helt.

Direktøren bliver fyret, fordi han flygtede og gemte sig bag den unge praktikant. Peter bliver udnævnt til ny bankdirektør en uge senere. Nu er det slut med den gamle hverdag og de samme rutiner. Nu skal han have en ny hverdag med masser af udfordringer.

Så vågner Peter pludselig af sin drøm. Han skriger så højt, at han vækker sin mor.

Puha! Det var bare et mareridt. Heldigvis.